



Sikke en fest

Den 10. udgave af traditionsfesten holdt det høje niveau



Michael Gothenborg var tilbage i selskabet og havde en stor aften med de gamle venner.



Michel "Krisser" Kristensen, Jan Finn "Dunte" Hansen, Niels Haarbye og Thomas Larsen var selvfølgelig i højt humør.



Niels Thorn kunne mindes DM-titlen i 1976. Der blev senere vist klip fra den afgørende kamp i Vejle.



Erik Pedersen og Birger Topp tropper naturligvis op hvert år.

Formand Olsen behøver ikke denne gang fortælle Torben Jensen om en skidt økonomi i FC København som dengang, da Torben Jensen var den store mæcen, der fik holdt sammen på stumperne.



Tom Gisselbæk og Finn "Keino" Christensen hører til blandt klubbens mest boldglade spillere, så de kunne diskutere hvem, der kan holdt længst tid på bolden.

Traditionen måtte ændres

Traditionerne lever nu engang af at rumme mange elementer, der gentages år efter år. Men traditioner må også af og til ændres, selv om man ikke har lyst til det.

Manden med leen havde været forbi, og så kunne Allan Michaelsen ikke være med, da traditionsfesten blev holdt for 10. gang.

Synd og ærgerligt og trist at Allan ikke fik den oplevelse med, for traditionsfesten i B 1903 er jo i den grad hans barn.

Så vi måtte undvære historierne om dem, der år ud og år ind lever op til traditionerne og møder op i det samme tøj. Om Tommy Kuglepens eksotiske skjorter

Om afbuddet fra Bosse Håkansson, der helle ikke denne gang kunne få kørepenge eller om de herlige byture med Palle "Etben" Hansen, da de to gjorde Odense usikker.

John Andersen havde fået hvervet med at binde første afdeling af showet sammen.

Og i stedet for at bede om et minuts stilhed for at ære Allan opfordrede John til at Allan blev klappet af banen – sammen med Palle "Etben" der døde nogle måneder senere.

Og så var der ellers B 1903-fest for resten af pengene. John blev bedt om at rejse sig op, da han holdt tale. John er som bekendt ikke så høj, så han stod allerede op - han gjorde Haarbye.

Mange af de tidligere toast mastere var der. Tommy Troelsen, der glæder sig til at komme til B 1903, for hjemme i Vejle er der efterhånden 10 udlændinge på 1. holdet, Flemming Nielsen, der lige som Tommy var med i OL-finalen i 1960 i Rom, Frank Mathiesen, der havde fået et par gode ideer, som vi stiftede bekendtskab med senere på aftenen. Der var Karsten Simensen nordenfjords fra. Han manglede lige at aflevere et par Poul Erik Krogenviser på vendelbomål, så havde det været helt perfekt.

Aftenens toastmaster var Helge Sander, der undlod at true med at man kunne vinde en af hans bøger og harcelere over at der ikke var risalamande.

Som bekendt røg klubbens restauratør ud kort før festen, så der var arbejdet på højtryk for at skaffe mad på bordet. Serveringen var overladt til Benners og Karsten Jønssons døtre. Hvor heldigt at de ligner deres respektive mødre.



Ralf Olsen og Jørgen Juul Jensen var tilbage og fik vist også hygget sig gevaldigt ud over at få sunget lidt.



Traditionerne skal holdes, så den mere formelle del af traditionsfesten sluttes af med klubsangen.



Lars Højer var med igen og kunne passende underholde med hvordan man banker frispark i kassen langt udefra.



Erik Larsen og Henrik Ibenfeldt viste sig som store sangstjerner – smag og behag er jo så forskellig.

Erik Larsen takkede af efter 10 år i festudvalget. Så kan han koncentrere sig om sin ihærdige indsats som dommer i fodboldturneringen. Samme Erik Larsen havde fødselsdag, men lige som dagens anden fødselar, Jon Knudsen, valgte han at være sammen med fodboldkammeraterne. Der var fem debutanter til årets fest.

Blandt dem var lægen Rene Cetti, der tager sig af det ortopædiske, Jens Rasmussen, der tager sig af det medicinske, og Palle "Plankeværk" Petersen, der arbejder med obduktioner inde på Riget.

Senere på aftenen blev der vist filmklip fra kampen mod Vejle i 1976, hvor DM-titlen blev sikret, fra pokalfinalen i 1986 mod Ikast for et rekordlavt publikum og så selvfølgelig fra 6-2 kampen mod Bayern München på Gentofte Stadion i 1991.

At der aftenen igennem blev talt og talt og talt hører jo bare med til traditionen.

Der var sang af Kim Larsen og John Mogensen (eller måske var det bare kopiversioner) fra bandet Lukalajk med John Batz, John Kofoed og Rene Richard

Måske kom indslaget for sent, så snakken havde taget

overhånd. For der er meget at snakke om ved den årlige sammenkomst. Og for 10 gang: Hold da kæft, hvor der knevres.

Og festudvalget lytter naturligvis til konstruktiv kritik



Der er traditionsfest den sidste fredag i oktober. Sådan har det været i mange år. Men i år var der lavet lidt om på tingene, så festen blev rykket frem.

Tilslutningen var stor, og forhåbentlig kommer alle – og gerne endnu flere – når festen i 2017 rykkes til den vante dag.

Det vil sige, at der er traditionsfest 27. oktober 2017.



Thomas Risum, Torben Jensen, Birger Jensen, Jan Finn Hansen, Per Poulsen, Niels Andersen, Palle Petersen og Vagn Holm har alle været "kassেমestre" i B 1903. Der manglede vel kun John Larsen, Benno Larsen, Flemming Larsen og Jan Olesen for at rækken siden Jørn Larsens dage havde været helt i orden.



Da Vagn Holm og Birger Jensen delte målmandspladsen på den måde, at Birger stod og Vagn var reserve havde de det fint med den situation og de varme følelser trives stadig, så der festes, når Birger kommer hjem fra Belgien.

Klaus Mathiesen og Jens Rasmussen brugte en god del af aftenen til lige at få styr på hinandens liv og levned siden de gode dage i slutningen af 1980'erne.



Lars Dalsborg, Benny Johansen, John Andersen og Per Poulsen har alle været trænere i B 1903



Niels Thorn var blandt aftenens talere

Rigets tilstand – og lidt mere historik

Formanden kunne fortælle at klubhuset får den længe ventede overhaling og udbygning



Formand Benny Olsen i gang med sin årlige orientering om rigets tilstand i B 1903, der i år havde masser af runde dage at fejre.

Allerførst vil jeg gerne sige en stor tak til festudvalget – og ikke mindst Benner – for at have stablet denne fest

på benene på trods af de problemer, det har givet, at vi i bestyrelsen besluttede at afskedige vores restauratør med omgående virkning. Men der var desværre ingen anden udvej.

Jeg kan love, at der – ikke i morgen, som Helle Thorning altid lovede – men meget snart kommer en ny løsning i restauranten. (Og det kom der få uger senere)

Sagde Benny Olsen, da han traditionen tro talte til forsamlingen.

Det er jo på mange områder en historisk fest i dag, hvor vi fejrer alle de dejlige sportslige jubilæer. Men der er faktisk flere jubilæer, vi kan fejre i år. Det er nemlig 100 år siden, at B 1903 fik sin første landsholdsspiller. Harry Hansen hed han og han debuterede i 1916 – og jeg ved ikke om Flemming Nielsen nåede at spille sammen med ham??

Vi husker alle efteråret 1991, hvor vi bl.a. spillede mod Bayern München. De fleste husker nok også, at vi i foråret 1991 spillede en halvårsturnering, fordi danmarksturneringen herhjemme fremover skulle spilles sommer-sommer i stedet for kalenderårsturnering. Og det er lige præcist 60 år siden - i 1956 - at man besluttede at spille en kalenderårsturnering, idet man dengang spillede en 1½ årsturnering med start i efteråret 1956.

På det sportslige område går det mindre godt for klubbens 1. hold (altså bortset fra FC København), idet de desværre rykkede endnu en række ned her ved sommer-tid, så de nu spiller i Serie 1. Det er selvfølgelig ærgerligt



Tidligere toast master Tommy Troelsen holdt et følelsesladet indlæg om at være medlem af en klub, der værner om traditioner og ikke gør sig selv ukendelig med et hav af importerede spillere. Han var vist tæt på at skifte fra Vejle Boldklub til B 1903 med vore værdier.



Erik Larsen takkede af i festkomiteen efter 10 år, så Benner takkede og alle honorerede indsatsen med applaus.



I 1986 var B 1903 i pokalfinalen mod Ikast. Og mange af herrene her var med til en af de mindst besøgte finaler gennem tiderne. Der har været et par omkampe, hvor det var ringere. Men det glemmer man selvfølgelig, når man vinder kampen.



Vaclav og Verner sprang til og klarede arbejdet i baren. De havde travlt.

og ikke tilfredsstillende, men vores 1. hold er ikke vores 1. prioritet, men derimod vores ungdomsafdeling.

Med ansættelsen af vores nye sportschef pr. 1. januar 2016 er der kommet endnu mere fokus på arbejdet med ungdomsafdelingen, så det ser lovende ud.

Vi er i dag flere medlemmer end nogensinde, i alt ca. 1.100 aktive.

Det betyder også, at klubbens økonomi er kommet helt på fode, så vores egenkapital igen er over ½ mio. kr.

Som jeg nævnte sidste år, så har Gentofte Kommune bevilget ca. 8,5 mio. kr. til udbygning af vores klubhus. Af forskellige grunde kom vores drøftelser med kommunen først i gang her i foråret, men vi har nu holdt nogle møder med repræsentanter for kommunen og med et arkitektfirma, der skal komme med idéer til de ønsker vi har fremlagt for kommunen.

Det vigtigste er, at vi skal have flere omklædningsrum. Derfor er det formentlig sidste gang, at vi sidder her i gymnastiksalen og holder fest, for efter de foreløbige planer, skal salen ombygges til 3 eller 4 omklædningsrum. Desuden har vi ønsket et større og tidssvarende køkken og et større og gerne fleksibelt restaurantlokale. Dette skal ske ved at udbygge klubhuset ca. 7 meter ud mod kunstbanen. Samtidig vil billardlokalet under restauranten bliver tilsvarende større, så det fremover både kan bruges til gymnastiksal og til fester.

Derudover har vi ønsket et større fitnesslokale, så nogle af de tilstedeværende kan få endnu bedre muligheder for at holde sig i form.

Vi har egentlig haft flere ønsker, bl. a. vedr. kontorfaciliteterne og bestyrelseslokalet mv., men vi prioriterer, at der er penge til flere omklædningsrum, køkken og restaurant.

Dvs. at vi igen i løbet af 2017 kommer til at leve i en eller anden form for byggerod. Det har nogle af os jo prøvet før. Det er netop i år 50 år siden, at der i 1966 skete en ekspropriering af noget klubbens anlæg ifm. Lyngbyvejens udvidelse. Klubben fik 1.6 mio. kr., hvoraf man brugte 1.3 mio. kr. rulning og ombygning af klubhuset.

18/12 1967 blev klubhuset rullet ca. 20 meter.

Som afslutning kan jeg endvidere nævne, nu når vi er ved de mange jubilæer, at det er 40 år siden – i foråret 1976 – at B 1903 på DBU's repræsentantskabsmøde stemte nej til indførelsen af betalt fodbold i Danmark.

Derefter kom Helge og Harald på banen og i november 1977 valgte B 1903s medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling så at stemme ja til professionel fodbold i Danmark.

Og dermed kan jeg jo passende spille bolden tilbage til Helge.

En brugt cykel ændrede det hele

Da Jørgen Kristensen var 14 år, fik han en brugt cykel foræret af en af sine fætre. Så kunne han skifte klub, droppe medlemskabet af ØB på Fælleden og tage turen til B1903. Og det kom jo i den grad til at påvirke resten af hans liv.

-Jeg begyndte at spille i Viktoria, men der var mere gang i den ovre hos ØB, der jo nogle år senere havde enorm succes og udviklede stjernespillere som Carl Aage Præst og Helge Bronee, siger Jørgen Kristiansen, der en sommereftermiddag har taget turen fra bopælen i Høje Gladsaxe ud til B 1903 til den inspektørbolig, som han selv var med til at bygge.

Som fodboldspiller blev han aldrig det hele store. Han var altid på hold, men aldrig med helt fremme. Til gengæld tilbragte han ufattelig meget tid i klubben. For ud over at træne tirsdag og torsdag, så blev han også på et tidspunkt ungdomstræner, så han også var der mandag og onsdag. Og så skulle der jo også spilles kampe.

Jørgen kom i lære som klejnsmed dengang arbejdsugen var på 48 timer - 6x8 timer. Og så var der teknisk skole tre gange om ugen fra 18.30 til 20.00. Også om lørdagen.

-Jeg brugte også meget tid på at se B 1903 spille sine 1. holdskampe.

I 1950 mødte han Edith i klubben ved en bankospil, og så blev de gift.

I 1958 fik de tilbuddet om at blive inspektørbolig i B 1903. Det sørgede Egon "Håndtryk" Johansen for.

Og der var masser af opgaver med at få det hele til at fungere. Der blev serveret rugbrødsmadder, klapsammen-udgaver med forskellige former med kødpølse med remoulade som et af højdepunkterne.

Og det var i de dage, hvor Jørgen oparbejdede sit ry som ham, der stod og råbte, at man ikke måtte træne foran målet, for græsset skulle skånes.

Der blev slået græs og kridtet baner til den store gulddmedalje.

-Når der manglede en mand på et eller andet hold, var jeg såmænd også med, mindes Jørgen. Jeg var god til at lægge ballerne, og når man spillede sammen med Carl Holm var det en ren fornøjelse.

Der blev vasket tøj i de to vaskemaskiner, og for at det ikke skulle være lyy, så blev tøj fra KBU også en del af opgaverne.

Der blev bygget en inspektørbolig i den ene ende af klubhuset i 1960. Familien kunne bade ovre i dommerværelset på den anden side af gangen. Jørgen fik hjælp af sin far og sin svigerfar, og så kunne familien rykke fra Nordvest til Lyngbyvej.



Keld og Jørgen mindes dengang klubhuset blev udvidet, så der også kom en inspektørbolig.



"Kom så væk fra målet". Mange har endnu den besked hængene i ørerne, når Jørgen oppe fra terrassen fik sat tingene på plads, så der ikke blev slidt så meget på græsset. For der var jo trængsel på banerne.

Der blev investeret i et sommerhus i nærheden af Vordingborg og på en køretur hjem blev Jørgens bil torpederet. Det gav 17.000 kr. i erstatning, så der var råd til at købe præmieobligationer i 1975. Der blev købt 30, og så magede det sig såmænd nogle år senere sådan, at Jørgen vandt den store gevinst på 1.000.000 kr. Der skulle godt nok betales 15 procent i afgift, men der var jo stadig 850.000 kr. Det svarer i nutidskroner til ca. 2,4 millioner kroner. Børnene fik en pæn portion, og der blev holdt mange gode ferier.

På det tidspunkt var Jørgen ikke længere inspektør i B 1903. Han var ikke helt enig med Thorkild om fordelingen af opgaverne, da der blev indført pengefodbold. Så han fik et job som gartner i Lyngby.

Jørgen fylder 90 år kort før jul - 21. december - og bortset fra lidt problemer med hørelsen er han sprudlende frisk med børnebørn og oldebørn som den store glæde.

-Jeg fik venner for livet i B 1903. Egon Andersen og hans kone., Niels Olsen og hans kone, Carl Holm og mange andre. Jeg var jo her i 20 år, siger Jørgen.

I 1952 var Keld blevet født. Familien boede hos Ediths forældre, men pudsigt nok skaffede Alex Friedmann forholdsvis hurtigt familien noget at bo i ved Overskærin-

gen. Keld begyndte på Rådmandsgades Skole og Jørgen cyklede ud til B 1903 for at passe sit arbejde.

I 1960 kom tilbygningen altså, og Keld kom på Dyssegård Skole. Han blev student fra Gl. Hellerup Gymnasium og tog et sabbatår, hvor han bl.a. var lærervikar.

Det blev også til træningsophold på en måned i Leyton Orient, hvor han var placeret via Tottenham efter en turnering, hvor han havde gjort det godt.

Keld var meldt ind i B 1903 i januar 1960.

-Jeg var lilleput i tre år. Der mødte jeg Svend Andresen Poul Aabling og Birger Jensen. Jeg har stadig mine kampkort fra dengang og de små røde bøger med turneringsplaner.

-Fodboldmæssigt var det jo fantastisk at bo på anlægget. Jeg kunne spille, når jeg ville, og der var altid nogen at spille med. Der fik jeg udviklet min sparketeknik. Jørn Larsen og nogle andre journalister trænede også, så jeg kunne være bolddreng for dem.

-Jeg var med til landsjuniorstævne i Vejle sammen med blandt andre Allan Simonsen og Jens Kolding.

Jeg kom på U18-landsholdet og havde fem kampe der som anfører. Vi var med i en turnering i Schweiz. Den sid-

ste kamp var mod Sverige. Jeg spillede såmænd midtstopper - over for Ralf Edström, der pudsigt nok scorede to gange på hovedstød.

Hovedstød og tacklinger er som bekendt ikke just Kelds spidskompetence.

-Vi vandt mange KBU-mesterskaber, når Benny Olsen, Birger Jensen og John Andersen var med hvert andet år.

-Sammen med Flemming Lund og Tom Gisselbæk blev jeg i 1971 rykket op i 1. holdstruppen. Der var bl.a. kampene mod Celtic. Det var stort at spille for 55.000 i Glasgow.

Vi trænede mandag, tirsdag og torsdag og nogle gange også lørdag. .

-Det blev også til en U-landskamp mod Vesttyskland i Esbjerg. Det blev til 25 minutter. Jeg var med på Pressens Hold mod UK. Men det blev ikke til noget. Derfra.

I 1978-79 lavede jeg 16 mål i den bedste række - deriblandt fem mod Randers Freja

Vi fik Niels-Christian Holmstrøm som træner, og jeg var nok ikke lige hans ideatype, så det endte med at vi var en del B1903ere, der skiftede til B 93. Bo Skovbjerg, Lars Francker, Jan Kreibke og jeg skiftede, og det blev nogle gode år. Vi vandt pokalfinalen over B 1903. Jeg havde nu hele tiden kontakten til B 1903.

Jeg vendte tilbage som træner i 1986 for DS-holdet og jeg var 1. holdstræner i 1987 og 1988. Især holdet i 1988 var fremragende med en god balance op gennem midten og med nogle spillere på kanterne. Vi tabte ikke de sidste 13 kampe. Ærgerligt for mig skulle finnen Martti Kuusela overtage trænerjobbet. Så jeg havde et par år i Albertslund.

Da Jørgen Hvidemose og John Andersen kom skævt fra start i deres periode, blev jeg bedt om at hjælpe til. Det ville jeg gerne på den betingelse, at ingen af dem blev fyret. Men det endte med at Benny Johansen kom til og så gik det jo som bekendt godt derfra. Det var med kampene mod Aberdeen, Bayern München, Trabzonspor og Torino. Vi spillede den sidste kamp i B 1903s historie på det niveau, da vi tabte en kamp om DM-titlen mod Lyngby.

FCK kom til og vi fortsatte. Jeg var assistent for Benny, og vi vandt og blev nummer to efter Silkeborg.

Jeg blev cheftrener. FCK havde mistet 12 spillere, så det var tunge tider med en svag økonomi. Efter 6 kampe med 2 point røg jeg ud, og Benny kom til. Jeg havde fået Per Poulsen til at gøre comeback.

Jeg var på deltid, for jeg beholdt en matematikklasse for ikke at ryge ud af tjenestemandssystemet.

Jeg blev ynglingetræner i Lyngby og hentede Dennis Rommedahl i B 93. Han røg hurtigt op på 1. holdet, så jeg nåede aldrig at træne ham.

Jeg fortsatte til Albertslund igen, og derfra blev det igen Lyngby.

Jeg lavede noget scoutingarbejde for Frank Mathisen. Firmaet KK Consult blev skabt i den periode.

Mens jeg var i B 93 tog jeg en træneruddannelse, og jeg blev DBU-instruktør fra 1988 til 2002. Det er blevet til mange kurser.

DBU ville have mig ned i tid på skolen, men det ville jeg ikke, så jeg stoppede.

Jeg har arbejdet på FCKs fodboldskole i B 1903 sammen med Kim Brink og senere sammen med Allan Michaelsen. Vi talte om, at her skulle vi arbejde til vi ikke ville mere. Såmænd kom det desværre ikke til at gå. Jeg arbejdede først på Bavnegårdskolen ved Lyngby Stadion fra 1976 til 1986 og senere blev det så Virum Skole i over 30 år.

B 1903 har givet mig mange gode timer. Min vennekreds er primært hentet der. Fritid og arbejde er tit løbet sammen. Det er jo perfekt. Jeg har også arbejdet som scout for West Bromwich i seks år, et år for Reading og nu for Norwich med Danmark og Sverige som arbejdsområde.

Vi er en instruktørgruppe der selv rejser rundt til store europæiske klubber. Vi har også været i Brasilien.

Min største sportslige oplevelse var i 1976, hvor jeg gjorde comeback efter en skade og jeg scorede to mål mod AaB i 2-1 kampen. Men også de internationale kampe



Derinde havde jeg mit værelse, mindes Keld, der kigger ind gennem ruden sammen med Jørgen.

for både B 1903 og B 93 mod bl.a. Celtic og Benfica betyder meget. Trænermæssigt er det selvfølgelig kampene mod Bayern München.

Fodbolden har givet Keld enorme oplevelser, men det var aldrig gået, hvis ikke Lise derhjemme havde været med på den. Hun har hygget sig med sine loppemarkeder, hvor Keld har fået en tjans som pakæsel. Noget for noget. Og så har hun besøgt datteren Lotte 45 gange i Florida. Så mange gange har Keld trods alt ikke været af sted. Sønnen Lars bor jo under to kilometer væk



Keld havde Danmarks største legeplads som barn. Så der blev spillet fodbold morgen, middag og aften, og der var altid nogen at spille med.



Palle Banks Jørgensen fra årstalskollegerne B93 i gang med desserten, mens Flemming Hansen er ovre i den skeptiske afdeling. Taber Palle mon skeen?



Uden mad og drikke Desserten forsvandt som dug for solen, og Torben Jensen og Jørgen Kristensen satte også pris på de kulinariske herligheder.



Steen Kleeberg, Jon Knudsen og Niels Haarbye sørgede for ikke at blive for tørre i munden.



Bare rolig. Karsten Jønsson skulle ikke have alle øllene. I hvert fald ikke på en gang.



Helge Sander ovre fra heden havde igen taget turen til sin anden klub og med sin rutine var han den perfekte toast master



Niels Jørgensen, Klaus Mathiesen og Niels Rasmussen tog også fra – både når det gjaldt den faste føde og drikkevarerne.



Jens Peter Koch, Lars Buller Christensen og Henrik Ibenfeldt nød den gode mad, og der var nok af den. Til tiden.



Lars Dalsborg sørger altid for at Michael Gothenborg kan få en god aften ud af det, samtidig med at han også får tid til at hygge sig selv. Klaus Mathiesen sørger for at få lidt på tallerkenen.



Ole Forsing fortalte skrøner til Thomas Risum med Gert Jensen som ivrig lytter. Længere ned ad bordet gaffede Torben Jensen, Ejnar Holst og Henrik Vestergaard i sig.



Jens Rasmussen, Rene Cetti, Poul Sedam og Finn Schmidt Jensen fik også fyldt depoterne op, mens der også blev der tid til at få talt med alle de gamle venner.



Lars Højer, Diego Tur og Birger Topp mødtes fra to gode generationer i B 1903 med DM-titler.



Kim Lebek dukkede atter op til den årlige fest og blev straks shanghaget til at spille en kamp nogle dage senere. Tom Gisselbæk er mere stabil.



Tidligere toast master Karsten Simensen var igen kommet nordnord fra sammen med Poul Kristiansen, Søren Petersen havde vist problemer med hørelsen i al larmen fra de mange samtaler.

Steen Rømer og Per Poulsen spillede i mange år på eliteniveau, men nu hygges der trods alt på motionsplan.

Teksten i dette blad er som sædvanlig skrevet og redigeret af Niels Rasmussen. I år er billederne taget af Kaj Bonne, Niels Jørgensen og Mikkel Kristiansen. Jan Andersen har stået for trykningen.



Man kan leve længe på en succeshistorie - og her har Jan Flodin vist haft held med en inderside-aflevering.



Det er svært at være ked af det, når man har vundet turneringen. Så Lars "Buller" og Lars Dalsborg havde nemt ved de store grin.



Henrik "Tiger" Nielsen kan stadig løbe solen sort, men her må han nøjes med at sparke bolden væk, mens det store publikum føler interesseret med.



Som vi alle mindes Ole "Daffy" Forsing. Elegant og letbenet. En skam han ikke klædte om og deltog i fodboldturneringen. Hans tilhængerskare så ud til at forstå hans teorier.



Ejnar Holst og Jørgen Kristensen har kendt hinanden i mange, mange år, så der var noget at mindes.



Benny Johansen og Keld Kristensen havde lige som alle os andre en stor eftermiddag i 1991, da Bayern München fik en på hatten, så de kunne mindes de 25 år med store smil.



Ind med maven. Der er en fotograf i omklædningsrummet.

Jens Sass, Niels Haarbye, Lars Dalsborg, Lars B. Christensen, Niels Rasmussen og Jens Aabling blev helt suveræne vindere af småboldsturneringen og kunne indkassere en øl hver som præmie, når det nu ikke kunne blive til en pokal med store ører.



Jens Rasmussen, Palle Petersen, Rene Cetti, Carsten Frederiksen og Lars Francker var årets debutanter.



Keld Kristensen, Henrik "Tiger" Nielsen, Jan Finn "Dunte" Hansen, Kim Lebeck, Per Poulsen og Henrik Vestergaard virkede lidt rustne, men blev bedre og bedre undervejs i turneringen.



Michael "Krisser" Kristensen, Verner Johansen, Jens Peter Koch, Finn "Keino" Christensen, Steen Rømer Larsen og Jan Flodin. I højt humør. Men så startede turneringen.



Vinderholdet. Niels Haarbye, Lars B. Christensen, Jens Aabling, Jens Sass Hansen, Lars Dalsborg og Niels Rasmussen. Fantastisk velkørende holdmaskine. Dommer Poul Kristiansen havde lugtet luntet og sneget sig ind som en fan.



Når man fedter for dommeren og invitere ham med på holdbilledet kan det måske kaste lidt af sig. Men Vagn Holm, Karsten Jønsson, Benny Olsen, Henrik Ibenfeldt, Tom Gisselbæk og Thomas Larsen fik ikke noget ud af at invitere Erik Larsen med.

En sand talentparade

Fodboldturneringen nåede højt sportsligt niveau

En skam at transfervinduet var lukket. Agenterne ville have noteret flittigt og rapporteret om talenter af hidtil uset klasse. For da den traditionelle småboldsturnering blev afviklet var det sportslige niveau højere end nogensinde tidligere.

Hele 24 ville være med på de eviggrønne baner, så fire hold med seks mand dystede på livet løs.

Erik Larsen og Poul Kristiansen fik vist hvorfor det hedder at stå godt på banen i deres hverv som dommere. Igen var vi nede på kendelserne, hvor der kun dømmes for mål eller dødsfald.

Lodtrækningen var gået retfærdigt til via matchmaker Jan Flodin, der havde et eller andet nordsjællandsk system med nogle store kort. Det var ikke helt så underholdende som tryllekunstneren Joachim Solberg i fjor.

Næste år skal han nok fikle lidt, så Jens Aabling og Niels Rasmussen ikke kommer på samme hold, for det trækker enhver form for spænding ud af turneringen, når de får udleveret nogle holdkammerater, der kan komme med øverst på sejrsskamlen år efter år.



Blandt de mere markante indslag undervejs var Kim Lebek, der havde problemer med sin GPS, det gav nogle vælteture.

Henrik Ibenfeldt viste backspil af høj klasse og sendte mange bolde langt forbi mål, så de ikke røg i kassen, og Lars Dalsborg havde mange tilråb måske for at ære Allan Michaelsen.

Og så kunne man vist et par gange i løbet af turneringen høre Thomas Larsen helt urimeligt kritisere de glimrende dommere.

Niels Haarbye forsøgte igen, igen at tale bolden i mål, men måtte nøjes med at sparke den derind.

Der var naturligvis den velfortjente hyldest af vinderne, der hver fik en fadøl under festen i kælderen. En enkelt af spillerne agter at registrere det som B-indtægt, så sikker er han på at vinde.

Eneste minus var af universalspilleren Bo Skovbjerg på grund af andre forpligtelser som teknisk direktør ikke kunne kaste glans over turneringen med sine fodrappe retningskift på midtbanen, hvor han ligger i maskinrummet og leder tankerne hen på Messi, Maradona og Pele – på en gang.



Christian Lønstrup, Thomas Risum, Keld Kristensen og Henrik "Tiger" Nielsen sørgede for at få lidt at stå den hårde vinter igennem med.



Karsten Jønsson og Christian Lønstrup var gode på midtbanen i deres velmagtsdage, nu er de skrappe med kniv og gaffel og måske en tår øl eller et enkelt glas vin.



Keino, Niels Andersen og Dunte nød det royale måltid



Rigo Møgelberg, Aksel Saabye, Carsten Frederiksen og Jørgen Lorentzen kunne mindes den sæson Carsten spillede i B 1903.



Frank Mathisen i et sjældent øjeblik. Det er ikke en romkugle, men en øl, han har i hænderne. Svend Andresen glemte alt om diverse skader og fik sig også en fadbamse.



Debutanten Lars Francker kunne høre om gamle dage fra Poul Kristiansen, der har været en flittig gæst til festerne.



Poul Erik Thygesen lod sig ikke slå ud af at Joan Ørting ikke var taler i år. Selv om han sikkert gerne ville have hjulpet hende med at holde foredrag.



Pierre Larsen, Bent Kristiansen og Helge Sander havde godt fat i arrangementet, men der blev heldigvis også tid til at nyde den gode mad.



Bo Skovbjerg var i aftenens anledning udnævnt til teknisk direktør, og det klarede han naturligvis i bedste stil. Erik Larsen, Jens Sass Hansen og John Andersen kunne også beundre hans store indsats.



Autografsamler/jæger Tommy Poulsen havde forladt Horsens Folkeblad endnu en gang og fik adskillige signaturer med hjem, mens Palle Banks kunne samle historisk viden til sit store arkiv, der har ført til adskillige bøger.



Torben "Jashin" Jensen og Ejnar Holst spillede sammen for 50 år siden og kunne mindes de dage



Birger Topp og Jørgen Lorentzen i lidt small talk før turen gik ned i kælder



Traditionsfestens skaber Allan Michaelsen blev hyldet med en stående ovation i respekt for den fine indsats, som han desværre nu ikke længere er en del af.